

## "Voor de liefste Marik..."

Ik weet dat ik het fout heb gedaan  
En spijt is nooit genoeg - Ik heb je laten staan...

De stomste fout die ik ooit heb gemaakt,  
is niet goed te praten, we waren zo volmaakt...

Mmm...

Dus geef me één kans, een kans om nog een keer,  
Te laten zien dat jij het bent, en nog zo veel meer  
Ja één kans, want dit gebeurt nooit meer,  
ik zal mezelf bewijzen, ik wil "ons" zo graag weer...

Stap voor stap, iets dichterbij elkaar,  
ik wou dat ik het terug kon draaien, was het  
maar niet waar

Maar ik wil dat je weet, uit het diepste van mijn hart,  
ik zal blijven wachten, op misschien een nieuwe start

Mmm...

Dus geef me één kans, een kans om nog een keer,  
Te laten zien dat jij het bent, en nog zo veel meer  
Ja één kans, want dit gebeurt nooit meer,  
ik zal mezelf bewijzen, ik wil ons zo graag weer...

(Maar) ik wil dat je weet, uit het diepste van m'n hart,  
ik hoop op jouw vertrouwen, en een nieuwe start... ♡

want ik hou van jou, alleen van jou, ja van jou, alleen en  
altijd van jou.

-xxx Janne ♡