

♥ Voor Yara & Patrick! ♥

Een schreeuw, een traan, onwerkelijk,
Het was zo snel gebeurd

Je dacht dat ze verloren had,
van het leven, wit gekleurd

De woorden 'papa ik hou van jou',
blijven altijd bij
Samen zijn we sterk geworden,
dus papa kijk naar mij

Kijk hoe ver we zijn gekomen,
wat het heeft gebracht
Ik luut het langzaam los en
beniet meer, elke dag
Ik hoop dat jij dat ook doet:
Doorgaan met een lach
Een dag die heel snel komen zal,
want papa, ik hou van jou

Elke dag nog vechten tegen tranen-
van toen
Jij bent altijd bij me, meer hoeft je
niet te doen

~
Mijn dank is groot, maar ik ben nog diezelfde kleine meid
Pak m'n hand, we gaan ervoor, jij en ik samen, jij en ik samen,

Jij en ik samen, voor altijd.

x Janna ♥